



עמוד מס' 1
04.01.2014

דף מידע 161

חברי ארגון נכבדים

בדף העדכון הפעם:

מייק בראנט והקשר הבילגוראיי.

מייק בראנט היה זמר ישראלי צעיר שפרץ לתודעה הבינלאומית בעת בה הגיע לצרפת, וכוכבו נסק במהירות עד שהפך לכוכב פופ ענק באירופה ובמדינות רבות אחרות ביבשות נוספות. היה זה סיפור חיים מרתק שהסתיים באופן טראגי לאחר ששם קץ לחייו בשנת 1975. בן 28 היה במותו. הוא נטמן בבית העלמין חוף הכרמל בחיפה, וקברו הפך אתר עלייה לרגל למעריציו. יש לו כיום קהילת מעריצים גדולה בצרפת, בבלגיה, בקנדה ובישראל.



על מייק בראנט, הזמר הרומנטי יפה התואר שהיה בעל צבע-קול מיוחד המאופיין ברוך קטיפתי של געגועים וכאב ומנגד עצמות נדירות ודרמתיות, ניתן ללמוד מאתר האינטרנט הרשמי שלו <http://www.mikebrant.co.il/MikeBrant/> ומאתרים רבים נוספים המשמיעים את להיטיו הנפלאים ומספרים את סיפור חייו.

בהיותי צעיר, באחד הימים בביתנו שברמת גן בעודי עסוק בענייני כשברקע בוקעים מהרדיו צלילי קולו היפה והעצמתי של מייק בשיר "לס מואה טמה" [הרשי לי לאהבך. ובצרפתית - Laisse moi t'aimer], אחד מלהיטיו הידועים ביותר, אמר לי לפתע אבי: "הידעת ישראל? מייק ברנאנט הוא בן למשפחה בילגוראית, הוריו גרים בחיפה, הם ביקרו אצלנו בעבר בבית...".



שנים רבות עברו מאז, זכרו של מייק נשאר כאגדה ששיני הזמן אינן יכולות לה. שיריו מושמעים שוב ושוב, חיקויים שלו ממשיכים להופיע בשוק הבידור אף שמבחינה גילית יכלו המחקים להיות כבר נכדיו של הכוכב, עד היום עוד פוקדות את קברו קבוצות של מעריצים ובעיקר מעריצות שהמיס את לבבן כמעט לפני 40 שנה וממצב צבירה זה של נוזל לא חזרו הלבבות יותר למצב צבירה של מוצק. יש לו אינספור מועדוני מעריצים, קומונות באינטרנט שעוסקים בו ללא הרף, תקליטיו נמכרו במיליוני עותקים, נעשו עליו סרטים, מחזות זמר המשלבים את להיטיו הועלו על במות, וכיו"ב. והנה לאחרונה נכנס בי דחף בלתי נשלט להתחקות אחר מקורותיו של הזמר כדי לאשש את דבריו של אבי.

כרזת המחזמר "מייק" על גבי בניין תיאטרון בית ליסין בהשתתפותם של דן שפירא, מיה דגן, יונה אליאן ושלמה וישינסקי.

האם אבי צדק כשאמר שלמייק בראנט יש זיקה בילגוראית? לא שיערתי לעצמי לאיזו הרפתקה בלשית הכנסתי את עצמי...

ומעשה שהיה כך היה: התעניינות אצל זקנינו אישרה את הקשר הבילגוראיי אבל אף אחד מהם לא יכול היה לספר לי מה עלה בגורל הוריו, או אם היו לו בני משפחה נוספים. כך שלא היה לי קצה חוט מאפיק זה.

ליצירת קשר

רבקה ניב רחוב דוד המלך 19 ת"א טלפון: 03-6967589 rivka783@zahav.net.il
ישראל בר-און רחוב יוסף צבי 21 רמת-גן טלפון: 03-5718244 פקס: 03-5718129 baron-i@zahav.net.il



עמוד מס' 2

מקור ראשוני לקבלת מידע על מייק בראנט ומשפחתו הוא האינטרנט. מן האינטרנט למדתי שמייק נולד בשנת 1947, שנה אחת לפני שאני נולדתי, משמע, שאם היה חי היום היה הוא בגיל 66,

מאתר הוויקיפדיה שלו למדתי שהוא נולד כמשה בראנד ב 1 לפברואר 1947 במחנה מעצר בריטי בפמגוסטה בקפריסין לשם הגיעו הוריו לאחר שנעצרו ע"י הבריטים כמעפילים [כעולים לא לגאליים], מיותר יהיה לכתוב כאן בפעם האלף את קורות חייו של מייק בראנט כי המרשתת מלאה באתרים המספרים זאת, לטובת הדבר אני מאזכר רק פרטים ספורים על האיש.

מי היו הוריו של מייק בראנט? – מאתרי האינטרנט השונים למדתי שמוצאם היה מפולין ושהם נמלטו מאימת השואה (אימו, ברונה רוזנברג, שרדה את אושוויץ ואביו, פישל אפרים ברנד, נמלט מהחזית הסובייטית) מהאתרים עולה שהמשפחה עלתה לישראל וקבעה את מושבה בחיפה. המשפחה הייתה קשת יום, האב עבד בעירית חיפה ועמל קשות על פרנסת משפחתו, אמו ניהלה משק בית. עד גיל חמש מייק לא פצה את פיו ולא אמר מילה אחת, יחסו את זה לבעייה פסיכוסומטית. האגדה מספרת שכשהיה בן חמש שמע מבחוץ, ברחוב, את מוכר הקרח. המילה הראשונה שאמר הייתה "קרר". וכשהסכר נפרץ לא פסקו המלים לזרום מפיו. מייק לא השתלב בבית הספר בחיפה, עבר לקיבוץ גשר, חזר לבית הוריו ועבד במגוון עבודות מזדמנות (שומר במוזיאון הימי הלאומי, מוכר קרח, סבל ועוד).

בשלב זה כבר ידעתי את שמות הוריו ושהם היו תושבי חיפה. מה שעוד לא ידעתי הוא אם הם עדיין בחיים, מהי כתובתם, אם היו להם עוד ילדים ובני משפחה ואם הם בכלל מבילגוראיי.

אז איך אני מוצא את בני המשפחה הקרובים ביותר של מייק בראנט? - בעוד אני משוטט באתרים עליו באינטרנט אני נתקל באתר <http://www.2all.co.il/web/Sites/yosii/PAGE27.asp> המספר את קורות חייו של מייק. וממנו אני למד מספר פרטים חדשים: "בשנת 1962 עברה משפחת ברנד להתגורר ברח' שרה 10 בחיפה". וכן שלמייק יש אח וכפי שכתוב באתר "ביום 7 בינואר 1950, הורחב מעגל המשפחה כאשר צבי, המוכר יותר בכינויו צביקה, הגיח לאוויר העולם". מצוייד במידע זה אני פונה לאתר הבזק ומחפש במדריך הטלפונים את אביו פישל אפרים ברנד ואמו ברונה ברנד/רוזנברג, כל הנסיונות עלו בתוהו. עכשיו מגיע הזמן לאתר את אחיו, את צבי או צביקה ברנד. אני חוזר לאתר הוויקיפדיה ורואה "שטרט תיעודי על חייו ומותו" - מייק ברנט-לס מואה טמה" יצא לאור בשנת 2002 בבימויו של ארז לאופר. הסרט כלל ראיונות עם בני משפחה, מנהלים וחברים, והתמקד במעבר החד של בראנט מזמר מועדונים ישראלי לא מוכר, לזמר בעל פרסום עולמי, המוקף במעריצות ונרדף על ידי התקשורת... " ואז עולה במוחי הרעיון לחפש את הבמאי ארז לאופר. את מספר הטלפון שלא לא מצאתי, מנגד איתרתי את הדואר האלקטרוני שלו. כתבתי לו מי אני וביקשתי ממנו את פרטי הקשר של בני המשפחה. משום שתשובה ממנו בוששה להגיע. החלטתי לפעול במישור מקביל.

גלשתי לאתר הבזק ומצאתי כ 20 אנשים ששםם צבי ברנד, מפוזרים בכל חלקי הארץ. החלטתי לנסות את מזלי ולהתקשר. לשני המספרים הראשונים לא קיבלתי מענה אנושי, בשלישי ענה לי צבי ברנד מעין שריד, אמרתי לו שאני מראש מבקש מראש את סליחתו, ויתכן שהוא כלל לא האיש שאני מחפש... "אתה מחפש את אחיו של מייק בראנט" קטע הוא אותי... "זה לא אני... אבל אני יכול להשיג לך את הטלפון שלו... התקשר אלי מחר". למחרת התקשרתי אליו מחדש, האיש התנצל, אמר לי שהוא מכיר את רואה החשבון של האיש שאני מחפש, הבטיח שהוא כבר מתקשר אליו ויחזור אלי. לא הספקתי לסיים את השיחה כשהדואר האלקטרוני שלי הודיע לי על כניסת מייל חדש. היה זה מייל תשובה מהבמאי ארז לאופר ובמייל זה מצאתי את כתובת הדואר האלקטרוני ואת הטלפון הביתי של אחיו של מייק.

באתר הבזק איתרתי את אותו מספר ומצאתי את כתובתו של האח בתל אביב. התקשרתי למספר ולא הייתה תשובה, חזרתי לאתר ומצאתי את צבי באותו רחוב והפעם היה מספר טלפון סלולרי, התקשרתי וקול של אישה ענה לי. "את אשתו של צביקה ברנד?" שאלתי. "כן, במה אני יכולה לעזור לך?" שמי ישראל בר-און ואני

ליצירת קשר

רבקה ניב רחוב דוד המלך 19 ת"א טלפון: 03-6967589 rivka783@zahav.net.il

ישראל בר-און רחוב יוסף צבי 21 רמת-גן טלפון: 03-5718244 baron-i@zahav.net.il פקס: 03-5718129



עמוד מס' 3

מבקש לדבר אתו על אחיו ועל הוריו" ענית לה. "אתה מדבר על אח של צביקה ברנד? טוב, זה לא בעלי. גם שמו צבי ברנד, אבל אנו גרים באותו רחוב, אנו בבית מספר 7 ואחיו של מייק במספר 3. לא פעם אנו מקבלים את הדואר שלו והוא מקבל את הדואר שלנו..."

בינתיים חזר אלי צבי ברנד מעין שריד, אמר לי שרואה החשבון אינו מוכן להסגיר את הטלפון מנגד הוא לקח את הטלפון שלי והבטיח להעבירו לצביקה הנכון. הודיתי לו וסיפרתי לו את הסיפור על שני הצביקה ברנד שגרים באותו רחוב, והוא מנגד גמל לי בסיפור משלו. לדבריו אחיו היה גר בחיפה, בשכנות להוריו של מייק ברנד, הוא היה מקבל בטעות את הדואר שלהם והם היו מקבלים את הדואר שלו... איך שגלגל מסתובב... מי שקורא זאת עכשיו לבטח חושב שבדיתי את העלילה מדמיוני... מילה שלי, הכל אמת, הכל התרחש בדיוק כך.

באותו ערב דיברתי עם צביקה שחיפשתי. עוד לפני שסיפרתי לו מי אני ומה אני מחפש הוא אמר לי שהוא כבר יודע מה אני מחפש מי ששם שרואה החשבון שלו הודיע לו עליו ונתן לו כבר את פרטי הקשר שלי. השיחה קלחה ונמשכה שעה ארוכה, וממנה עלה שהאם ברנד [רוזנברג] הלכה לעולמה ב 1983, היא לא הייתה מבילגוראיי, **האב, פישל אפרים היה מבילגוראיי** הוא נפטר בשנת 1967, כשנפטר היה מייק שהיה אז זמר מועדונים, בהופעה. מייק החמיץ את הרגעים האחרונים של להיות ליד מיתת אביו, אביו לא זכה לראות את מייק בגדולתו... יהא זכרם ברוך!

לפישל אפריים ברנד אביו של מייק היו חמישה אחים ושתי אחיות, כולם היו ילידי בילגוראיי וכולם עלו על הרכבת שהעמידו הרוסים לטובת אותם שרצו להימלט מבילגוראיי לאוקריינה. בבריה"מ שירת פישל אפרים תקופת מה בצבא האדום, היה בסיביר, לאחר המלחמה חזר לפולין, הגיע לבילגוראיי והבין שאין כבר לאן לחזור, שם פעמיו לגרמניה, הכיר שם את ברונה, השניים התאהבו ונישאו בנישואי בזק. הם עלו לארץ ממל מרסיי שבצרפת [ממש סיפור החיים של הוריי ז"ל] צביקה מעיד שמשפחתם הייתה מהמשפחות שלא דיברו ולא סיפרו דבר על השואה, אבל אווירת השואה רבצה כל העת על ביתם.

כל האחים של אביהם של צביקה ומייק בראנט, למעט אח אחד, מנדל ברנד, שנעלם במלחמה ולא נודעו עקבותיו, שרדו את השואה וכולם עלו לישראל והקימו משפחות, 'שבט' הברנדים היה לגדול ומסועף. חלקים מבני המשפחה הלכו לעולמו. צביקה העביר לידיי שמות שניים מבני דודיו מנס ברנד ולובה בניש [ברנד].

התקשרתי אל מנס ברנד ולפני שדיברתי אתו ענתה לי אשתו לידיה – וגם כאן גיליתי פרשת חיים מרתקת: היא שפכה אור על פרשת האח שנעלם, מנדל ברנד, לדבריה הוא נעלם אך הותיר אישה וילדים. אשתו חווה הצילה את כל ילדיה עלתה איתם ארצה לארץ דרך אוסטריה. לידיה ילידת 1937 היא אחת מהבנות, ובתו של האח שנעלם, היא נשואה למנס ברנד יליד 1934 שהוא בן דודה ובנו של אח אחר של פישל אפרים ברנד – ישראל ברנד, כך שלמעשה שני אבותיהם היו אחים. גם לידיה וגם מנס נולדו בבילגוראיי. לזוג ילדים ונכדים.

אלקה הורנפלד [ברנד], אחותה הבוגרת של לידיה נפטרה לפני חודשיים ונשארו לה עוד האחיות: חנה סוקניק מקרית מוצקין ונחמה דורטמן מקרית ביאליק ושני אחים יעקב ברנד מחיפה, וחיים ברנד שגר היום באוסטרליה. אח שלישי, יחיאל ברנט, נפטר אף הוא לפני שלוש שנים.

גם למנס בעלה יש אחות ששמה לובה בניש בת ישראל ברנד שגרה בקרית מוצקין ועוד בני דודים המתגוררים במקומות שונים בארץ. אני חושב שלהיום זה מספיק ולאשר לשאלה אם למייק בראנט שורשים בילגוראיים.

**אז כן, למייק בראנט ולמשפחתו זיקה וקשר עוד מימים
ישנים לקהילת יוצאי בילגוראיי.**

ליצירת קשר

רבקה ניב רחוב דוד המלך 19 ת"א טלפון: 03-6967589 rivka783@zahav.net.il

ישראל בר-און רחוב יוסף צבי 21 רמת-גן טלפון: 03-5718244 baron-i@zahav.net.il פקס: 03-5718129



עמוד מס' 4



- האתר של מייק בראנט
- מייק בראנט, דיסקוגרפיה באתר "סטריאו ומונו"
- קטעי וידאו מאתר מעריצים בלגי
- מייק בראנט, באתר MOOMA
- שרון שילוח, האישה המסתורית, באתר נענע 10, 19 בנובמבר 2007
- ניילי אורון, מופע שנות השבעים, באתר נענע 10, 26 בינואר 2008

מייק בראנט - הקלטה נדירה בעברית, באתר גל"צ
נעוריו ותחילת דרכו
שיא הצלחתו
ההתאבדות

- 2 דיסקוגרפיה
- 3 הנצחת זכרו
- 4 קישורים חיצוניים

תמונות משפחתיות



בברכה.

רבקה ניב וישראל בר-און.

ליצירת קשר

רבקה ניב רחוב דוד המלך 19 ת"א טלפון: 03-6967589 rivka783@zahav.net.il
ישראל בר-און רחוב יוסף צבי 21 רמת-גן טלפון: 03-5718244 baron-i@zahav.net.il פקס: 03-5718129