


ארגון יוצאי בילגוראיי בישראל
Bilgoraj Jewish survivors Organization - Israel

www.bil-is.com



21.04.11

דף מידע 100

חברי ארגון נכבדים

תנחומים למשפחות בלבן - אוברהנד

ארגון יוצאי בילגוראיי משתתף בזאת בצערם של בני משפחות בלבן - אוברהנד על פטירתה של האם והסבתא רבקה רגינה בלבן ז"ל, ילידת בילגוראיי. בת תשעים ושלוש הייתה במותו.

ההלוויה תתקיים ביום ו' יח' בניסן תשע"א 22.04.11 בבית העלמין "שדה יהושוע" שער אורן, בחוף הכרמל, חיפה בשעה 11:00. המשפחה תשב "שבעה" החל מיום ג' כב' בניסן תשע"א 26.04.11 בביתם שברחוב חיים הזז 1 דירה 29 סביוני דניה חיפה.

רבקה רגינה נולדה בבילגוראיי בשנת 1918 למשפחת אוברהנד, הייתה לה אחות ושני אחים: אחד האחים נפטר בת"א, אח אחר נספה בשואה, ואחותה הגדולה חיה בטורונטו - קנדה. רבקה שהתגוררה בחיפה נפטרה לפני שלושה ימים בטורונטו, והובאה ארצה לקבורה בחיפה. בצעירותה, כך מעיד עליה בנה נפתלי, נחשבה לנערה היפה בבילגוראיי, בחיפוש שערכתי בספר היזכור של בילגוראיי שכתב משה טייטלבוים מצאתי את שתי התמונות שסרקתי, המצורפות בזאת ומהן ניתן ללמוד שבנה באמת לא הגזים. רבקה רגינה על אף גילה הייתה אישה מוכשרת וערנית וזכרה הרבה פרטים על בילגוראיי. היא שלטה בכמה שפות וגם השתמשה היטב במחשב. בנה סיפר לי לפני כשנתיים שבעזרתה ובעזרת מקורות אחרים בנה עץ משפחה של משפחות "אוברהנד - וייץ - ברומברגר" שחוזר לשנת 1835. רבקה הכירה היטב את האנשים שכתבו את שני ספרי הזיכרון של בילגוראיי וסיפקה להם חומרים וגם תמונות. נפתלי מעיד שביקר בבילגוראיי ב 1989, ופגשתי שם את המורה של האמא שלו... רבקה ז"ל הותירה שלושה בנים: אנטול נפתלי בלבן-אוברהנד, לאון בלבן והנרי בלבן. תנחומינו למשפחות.



ליד תחנת החשמל בבילגוראיי, רבקה שנייה מימין



טיול שבת של שלוש נערות בבילגוראיי במרכז רבקה

בשם הארגון.
רבקה ניב וישראל בר-און.